

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

10 maart 2024

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst 10 maart

09.30 uur: Ds. M. v.d. Kooi, Driebergen
Organist: A. Oskam
Collecte: 1. Kerk /
2. KIA (Binnenlands Diaconaat)

Jeugdcollectant: Tess
Ouderling van dienst: Perry Boer
Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766)

Kindernevendienst
Tienerdienst

Kerkdienst woensdag 13 maart

19.30 uur: Ds. L. van Rikxoort, Alphen a/d Rijn
Organist: M. Spits
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie
Ouderling van dienst: Sjaak Okker
Kerkauto: Janco de Vink (06-21706318)

Kerkdienst 17 maart

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Doornspijk
19.00 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk
(jeugddienst) 
Organist: K. Romijn / band Latreia
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Bart
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932) 

Kindernevendienst

Jeugddienst 17 maart

Ontdek de betekenis van Gods woorden tijdens onze Jeugddienst dienst "Sound of Silence". Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we hoe God contact met ons probeert te zoeken door middel van stilte en innerlijke rust. Ook op wat voor momenten wij tijd kunnen maken om stilte te ervaren en te reflecteren op Gods aanwezigheid in je leven. Leer omgaan met afleidingen en je focus te behouden. De muzikale begeleiding bij deze dienst worden verzorgt door Latreia. Kom op 17 maart 2024 om 19.00 uur naar onze jeugddienst en ervaar de prachtige woorden die Ds. J. Swager gaat spreken.



Paasontbijt zondag 31 maart

Ook dit jaar willen we weer met z'n allen genieten van het paasontbijt en wel op zondag 31 maart. De commissie zorgt weer voor een mooi gedekte tafel met lekkere croissants, krentenbrood, eieren, koffie, thee en natuurlijk zal de overheerlijke grilworst van Nico niet ontbreken. Als u zorgt voor een gezonde trek dan maken we er een feestelijk ontbijt van.

In verband met de inkopen wil de commissie graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven door de intekenlijsten achter in de kerk en bij de boekentafel in te vullen.

Groet, Nico, Zegert, Yvonne, Britt en Monique

Bloemengroet en jarigen



Op 4 maart was br. H. Uittenboogaard jarig. Het verjaardagslied wat hij wil zingen is OTH 114. Geest van hierboven. De bloemen wil hij graag doorgeven aan Agda en Niek Verbruggen.

Op 6 maart was Micha Kwakernaak jarig. Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar gewenst.

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse

11 maart: GGG bij Klazien

13 maart: Biddag, aansluitend jaarvergadering (rond 20.30 in de Schutse)

15 maart: GGG bij Klazien

Leer luisterend bidden 16 maart

Op deze dag wordt in Zevenhoven de training /cursus gegeven 'Leer luisterend bidden'. In 1 dag ontdek je hoe God ook in onze tijd Zijn stem aan ons wil laten horen op veel verschillende manieren. Je kunt je nog aanmelden via <https://www.ewv.nl/agenda/>.

Voor meer info kun je in Rondon de kerk kijken of mij bellen, appen of mailen.

Els Okker. Elso2411@gmail.com, 06 14069218

Paasproject KND 10 maart

5. Bidden helpt!

10 maart (Marcus 14:32-43)

Wat was het feestelijk de vorige keer, met Jezus die Jeruzalem binnenkomt en al die juichende mensen die Hem eer bewijzen. Maar het lijden dreigt... Jezus voelt zich angstig en onrustig worden. Hij wil zich door te bidden voorbereiden op wat komen gaat. Dat doet Jezus door naar een vertrouwde plek te gaan, de hof van Getsemane. Petrus, Jakobus en Johannes zijn bij Hem: zij die zo graag de beste plekken willen naast Jezus, die ervan overtuigd zijn dat ze bij Hem zullen blijven. Maar aan waken komen ze niet toe, ze kunnen niet wakker blijven en vallen in slaap. Wat een teleurstelling is dat voor Jezus. Dat spreekt Hij ook uit: 'Kunnen jullie niet één uur waken?' Hier zien we al een beetje hoe eenzaam Jezus zal zijn in wat komen gaat. Niemand anders dan Hij zal kunnen doen wat nodig is.

Jezus spreekt, daar in die hof van Getsemane, tegen zijn Hemelse vader al zijn angst en verdriet uit. Al het kwaad en de gebrokenheid van de wereld voelt Hij op zich afkomen. Jezus vraagt of het echt nodig is, maar dat niet alleen, Hij toont ook zijn vastberadenheid en gehoorzaamheid aan God. Drie keer bidt Jezus en telkens komt Hij weer bij de drie discipelen terug om steun.

Keer op keer slapen ze... Helemaal alleen aanvaardt Jezus wat God Hem te doen geeft. Geen vriend kan helpen dragen. Het bidden helpt Jezus. Rustig geeft Hij zich daarna over aan de soldaten en aan wat komen gaat.



Bij de KND bidden we voor



Julieth Dionizi Protace
Geboren op 13-11-2011
Woont in Tanzania
Wist je dat:

- Zij leeft met haar moeder samen in een huisje, van klein en van gras waar ze geen elektriciteit heeft.
- Zij haalt water uit de rivier
- Zij vindt het heerlijk om naar school te gaan
- Haar lievelingsvak is wiskunde
- Ze speelt graag met de bal en houdt van touwtje springen.

The Passion Zevenhoven

Dit geweldige paasevenement mag je niet missen! Groots aangepakt met Nederlandstalige popmuziek zoals je gewend bent van The Passion van tv.

Op 22 en 23 maart nemen we jou mee op een muzikale reis over de laatste dagen van het leven van Jezus.

In samenwerking met de live band Seven uit Zevenhoven en het Gospelkoor The Witnesses onder leiding van Dennis de Bruijn .

De voorstelling is in de evenementenhal De Vlijt, die speciaal voor de avonden helemaal omgebouwd wordt tot concertzaal.

We beloven je een spectaculaire avond die je niet zo snel meer vergeet. Niet alléén maar samen met andere mensen het paasverhaal beleven, dat is iets wat je bij blijft.

Deze waanzinnige show staat in het teken van bemoediging, saamhorigheid, medeleven en herdenken.

Neem dus vooral elkaar mee, iedereen is welkom!

Waar en wanneer?

22 en 23 maart 2024, In Sporthal de Vlijt te Zevenhoven

Kosten?

€21,00 incl. boekingskosten en garderobe

€11,00 kind t/m 12 jaar

Koop nu alvast je ticket en je bent er zeker van dat je een plek hebt.

Ga naar

https://justtickets.nl/7370/The_Passion_Zevenhoven_2024

Als je komt dan heb je zeker weten een mooie avond die je niet snel vergeet ❤️🎭